

## Begroting 2024 Het Witte Kerkje

Wijkgemeente Het Witte Kerkje	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Wijkgegevens met stand per</b>	01-01-2022	01-jan-23	01-jan-24
aantal Pastorale Eenheden	184	182	180
totaal leden	249	245	240
<b>Ontvangsten:</b>			
Opbrengst actie Kerkbalans	€ 56.995	€ 55.000	€ 56.000
Collecten, giften, overige ontvangsten	€ 8.243	€ 13.750	€ 15.280
Opbrengst verhuur	€ 7.594	€ 6.500	€ 9.000
<b>directe baten wijk</b>	<b>€ 72.832</b>	<b>€ 75.250</b>	<b>€ 80.280</b>
<b>Uitgaven:</b>			
Kosten gebouwen en koster	€ 31.137	€ 29.525	€ 34.699
Predikant, pastoraat, kerkdiensten	€ 20.838	€ 56.250	€ 56.010
Bijdragen aan landelijke PKN	€ 3.228	€ 3.500	€ 3.500
Overige uitgaven	€ 12.355	€ 14.750	€ 10.585
<b>directe lasten wijk</b>	<b>€ 67.558</b>	<b>€ 104.025</b>	<b>€ 104.794</b>
Dekking vanuit fondsen	€ 3.724	€ 12.000	€ 19.000
<b>Operationeel resultaat wijkgemeente</b>	<b>€ 8.998</b>	<b>€ -16.775</b>	<b>€ -5.514</b>
Aandeel centrale baten	€ 5.708	€ 15.130	€ 25.998
Aandeel centrale lasten	€ 11.510	€ 14.570	€ 25.306
<b>centrale baten en lasten</b>	<b>€ -5.802</b>	<b>€ 560</b>	<b>€ 692</b>
<b>Financieel resultaat wijkgemeente</b>	<b>€ 3.196</b>	<b>€ -16.215</b>	<b>€ -4.822</b>

## Toelichting wijkbegroting 2024 Het Witte Kerkje

De kerk is een plek die inspireert en voor iedereen een eigen betekenis heeft. Zeker nu de wereld om ons heen zo in beroering is. Het is bij uitstek een plek waar we het geloof met elkaar delen, rust en verdieping vinden, God ontmoeten, vieren, rouwen of tot bezinning komen. Hier zien we naar elkaar om, kunnen anderen ontmoeten en zorgen voor mensen in de samenleving. Daarmee is de kerk en onze eigen wijkgemeente van grote betekenis.

Afgelopen jaar heeft Het Witte Kerkje veel goeds gebracht. Na lang zoeken is het gelukt om een nieuwe predikant te beroepen. De betrokkenheid van de gemeente

is na twee moeilijke jaren zonder eigen predikant en corona ten goede gekeerd, met een beter kerkbezoek en vele activiteiten die weer opgestart zijn of worden. Daarnaast zijn we dankbaar dat Het Witte Kerkje afgelopen jaren, zowel van binnen als buiten, prachtig is opgeknapt. Dus we kunnen stellen dat alle ingrediënten aanwezig zijn om de toekomst positief tegemoet te zien.

Om dit alles te bekostigen zijn we afhankelijk van inkomsten en als wijkgemeente wel verantwoordelijk voor een gezonde financiële huishouding. De jaarlijkse actie Kerkbalans, collectes tijdens de eredienst, opbrengsten

van verhuur en giften, zoals aan de wijkkas of met een speciale bestemming, zijn dan ook een onmisbare bron van inkomsten voor Het Witte Kerkje. Dit alles met het doel de deuren van Het Witte Kerkje open te houden en u, met vele anderen welkom te blijven heten. Dus geef ruimhartig zodat wij een actieve levendige kerk nu en in de toekomst kunnen blijven. Bij voorbaat bedankt voor uw bijdrage.

Maarten Poelakker  
kerkrentmeester

Kees van Ast  
voorzitter

## Wie zijn de mensen van het Witte Kerkje?

In Het Witte Kerkje hebben de meeste gemeenteleden een brede en rijke ervaring opgebouwd in allerlei functies en situaties. Wij zijn daarmee een pluriforme gemeenschap die kleurt van conservatief tot progressief. We steunen mensen en organisaties via kleinschalige projecten en hebben contacten met diverse lokale netwerken zoals de Voedselbank.

De erediensten op zondag worden gekenmerkt door een klassieke, goedverzorgde liturgie. Deze liturgie functioneert als een spoor waarin mensen al eeuwen de weg naar huis en hun hart vinden, met vaste onderdelen als merkstenen onderweg. Wij houden van doordachte uitleg van de Bijbelse verhalen en aansprekende verkondiging. De eigen inbreng van (gast)predikanten wordt daarbij op prijs gesteld. In de zomer zijn er extra Onderwegdiensten voor en door mensen uit andere christelijke stromingen.

Het Witte Kerkje is een thuis voor mensen uit de nabije omgeving, maar heeft ook een regionale functie. Het hart van de gemeente vormt de zondagse dienst waar een groeiend aantal mensen hun plaats innemen. Het koffiedrinken na de dienst is een belangrijk onderdeel van ons gemeentezijn. Wij zien om naar elkaar en staan altijd open voor nieuwe inbreng. Er is kindernevendienst op afroep, maar bovendien zijn er altijd kleurboekjes en potloden aanwezig. Het omzien naar elkaar krijgt ook gestalte in het pastoraat door de predikant, kerkenraad en

bezoekmedewerkers. Onze Hervormde Vrienden Dienst speelt met allerlei activiteiten in op de behoeften bij gemeenteleden. De eigen wijkpredikant houdt altijd een 'meelees uur' ter voorbereiding op de zondagsdiensten.

Daarnaast willen wij ook een pleisterplaats zijn, waar mensen zich kunnen laten inspireren door activiteiten op het snijvlak van religie, maatschappij en cultuur. Daarvoor organiseren wij jaarlijks het programma Religie en Cultuur met lezingen en concerten.



Dit is een gezamenlijke uitgave van de kerk en de diaconie.



Vragen over Kerkbalans? Bel naar het kerkelijk bureau (030) 692 03 00 of mail naar hkb@pgzeist.nl

Vragen over de Diaconie? Bel naar het diaconale bureau 06 428 920 94 of mail naar diaconie@pgzeist.nl

[www.pgzeist.nl](http://www.pgzeist.nl)

Eindredactie: Daniëla Postma,  
Jouw Leven in een Boek  
Cover & vormgeving: Manschot Grafimedia



[www.witte-kerkje.nl](http://www.witte-kerkje.nl)

Predikant  
Scriba  
Koster

ds. Ardin Mourik  
hwkscribaat@gmail.com  
Het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47  
3712 BA Huis ter Heide  
Danijela Cavka



het witte  
kerkje  
Huis ter Heide



Geef vandaag  
voor de kerk  
van morgen!

2024  
50 jaar  
Actie  
Kerkbalans



# Zomaar een dak?

*Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat. Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnen gaan om recht voor God te staan.*

Lied 276:1

Sinds 2 april 2023 ben ik als predikant aan u verbonden. De feestelijke intrededienst zal ik niet snel vergeten. Het Witte Kerkje baadde in zonlicht. Zoveel gemeenteleden, familie en vrienden. Al die collega's in toga of albe die mij zegenden. Het was een mijlpaal.



## Levend

Dit lied van Huub Oosterhuis kun je als kritiek opvatten: waarom streven naar een mooi kerkgebouw? Inderdaad kunnen kerken ook in een boerenschuur samenkomen, 'zomaar een dak'. Hoe zit dat met de wisselwerking tussen gemeente en kerkgebouw? De ruimtelijkheid van het Witte Kerkje biedt juist als gebouw ruimte aan stilte, zelfs als je door de 'muren van huid' het verkeer langs hoort razen. Het is een soort heilige ruimte, voor stilte en reflectie, en het wordt pas echt een



het witte kerkje

Huis ter Heide

'levend lichaam' (en letterlijk) warm, wanneer wij ons er verzamelen op zondagochtend en bij activiteiten doordeweeks. Dat begint al, zodra twee of drie er in de naam van de Heer samenkomen. Met nog meer mensen wordt het nog wat warmer, zingt het nog lekkerder en kunnen wij aan nog meer mensen ons 'hart ophalen'. Dat mochten wij het afgelopen jaar ervaren, toen na corona het kerkbezoek weer toenam en wij elkaar, haast als vanouds, wisten te (her)vinden.

## Hoop

De afgelopen maanden heb ik als goed ervaren. Ik leer veel van jullie. Het is een bijzonder voorrecht dat u uw levensverhaal met mij wilt delen, samen aan de tafel in de consistorie of bij u thuis. Soms reflecteerden we daarop: aan de hand van andere ervaringen of een tekst uit de bijbel, een gedicht of een lied. Geregeld ervaar ik dat er dan iets open gaat, 'ramen die speuren naar hoop en dageraad'.

Ik raakte diep onder de indruk van al het zichtbare, maar vaker onzichtbare werk in de gemeente: de bezoeken van de HVD, kaartjes voor verjaardagen, bloemen namens de kerk. Laten we dat niet onderschatten. De prachtige schikking bij de oogstdienst

was voor mij een symbool van alles wat gemeenteleden doen en wat aan oogst wordt binnengehaald. Dat we daarvan ook veel uitdelen! Met elkaar willen we verder bouwen aan een bredere basis onder het gemeentelieven. Het is heel verheugend dat vele vrijwilligers zich melden bij activiteiten, dat jonge mensen een kerkelijke taak willen oppakken en dat er allerlei nieuwe ideeën blijven opborrelen.



## Recht voor God

De zondagsdiensten blijven het kloppend hart van ons gemeentelieven. Met een herkenbare liturgie, mooie muziek van orgel, vleugel en andere instrumenten, én een aansprekende preek die ons helpt om 'recht voor God te staan'. Uiteindelijk is Het Witte Kerkje geen doel in zichzelf. Hét doel is samen 'speuren naar hoop en dageraad'. Dat we het goede doen voor mensen, dichtbij en ver weg. Opdat een wereld die leeft van geloof, hoop en liefde dichterbij komt!

ds. Ardin Mourik

Geef voor de kerk van morgen



# Actie Diaconale Bijdrage 2024

Helpen: plaatselijk, landelijk en wereldwijd

*Ook dit jaar doet de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist een beroep op uw vrijgevigheid en vertrouwt erop dat u ons werk wilt blijven steunen. We hopen dat onze naaste dichtbij én ver weg een plekje in uw hart heeft. Dankzij uw bijdrage zullen we door kunnen gaan met het helpen van onze naasten, waar ook ter wereld!*

Hieronder ziet u in een grafiek weergegeven waaraan uw gift voor de Actie Diaconale Bijdrage voor 2024 zal worden besteed.

## Wat doen we met iedere ontvangen euro?



Het grootste deel van iedere ontvangen euro gaat naar diaconaal werk in Zeist (59%). Totaal draagt de Diaconie € 207.000 bij aan plaatselijke hulpverlening. Hieronder ziet u een uitsplitsing van dat bedrag.

Individuele ondersteuning	10.000
Ouderenwerk tehuizen	14.000
Bijdrage vakantiekosten	2.500
Bijdrage bezoekwerk in de wijken	15.000
Timon	45.000
Wijkloophuizen	84.000
Extra budget wijkdiaconieën	14.000
Schuldhelpmaatje	5.000
Samen Oplopen	3.000
Overig (o.a. ondersteuning initiatieven gemeenteleden)	14.500

*Wat is het fijn als mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daar wil je toch ook aan geven?*

*De Diaconie dankt u voor uw toezegging!*



## Plaatselijk

De wijkloophuizen zijn het diaconale uitvoeringsorgaan in de wijken. Hier worden mensen opgevangen met een hartelijk woord, een kop warme koffie of een maaltijd. Ook wordt er tijd gemaakt om de bezoekers te helpen met hun vragen of er voor te zorgen dat ze bij de juiste hulpverleners terecht komen. De wijkloophuizen worden, onder de verantwoordelijkheid van een professionele coördinator, gerund door vrijwilligers.



## Landelijk

De diaconie steunt vanouds Timon, een organisatie die helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien van kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezin, zodat zij weer hoop, herstel en perspectief krijgen.



## Wereldwijd

Als er waar ook ter wereld een ramp plaatsvindt probeert de Diaconie financieel bij te springen. Soms door middel van het organiseren van een collecte binnen alle wijken van de Protestantse Gemeente in Zeist en de opbrengst van deze collecte royaal af te ronden naar boven of zelfs te verdubbelen. En soms door het geven van giften aan mooie projecten die een beroep op de Diaconie doen.



Protestantse Gemeente Zeist

Actie Kerkbalans en Diaconale Bijdrage:

*Laten we er met elkaar voor zorgen dat we nu én in de komende jaren in staat zijn om het goede nieuws van Gods liefde te blijven doorgeven aan iedereen die ervoor openstaat.*



Kerkelijk Bureau & Diaconie  
Kerkelijk Centrum Zeist-West • De Clomp 3302, 3704 KB Zeist

Openingstijden  
Kerkelijk Bureau woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur  
Diaconie maandag en donderdag van 9.00-12.00 uur