

## Begroting 2024 Bethel

Wijkgemeente Bethel	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Wijkgegevens met stand per</b>	01-01-2022	01-jan-23	01-jan-24
aantal Pastorale Eenheden	535	525	525
totaal leden	943	930	930
<b>Ontvangsten:</b>			
Opbrengst actie Kerkbalans	€ 164.728	€ 180.000	€ 185.000
Collecten, giften, overige ontvangsten	€ 33.882	€ 34.850	€ 42.640
Opbrengst verhuur	€ 17.566	€ 12.000	€ 6.500
<b>directe baten wijk</b>	<b>€ 216.176</b>	<b>€ 226.850</b>	<b>€ 234.140</b>
<b>Uitgaven:</b>			
Kosten gebouwen en koster	€ 76.271	€ 90.000	€ 93.178
Predikant, pastoraat, kerkdiensten	€ 122.966	€ 126.950	€ 133.923
Bijdragen aan landelijke PKN	€ 10.493	€ 11.800	€ 11.800
Overige uitgaven	€ 16.377	€ 16.750	€ 16.170
<b>directe lasten wijk</b>	<b>€ 226.107</b>	<b>€ 245.500</b>	<b>€ 255.071</b>
Dekking vanuit fondsen	€ 14.323	€ 15.000	€ 15.153
<b>Operationeel resultaat wijkgemeente</b>	<b>€ 4.392</b>	<b>€ -3.650</b>	<b>€ -5.778</b>
Aandeel centrale baten	€ 16.973	€ 45.427	€ 79.277
Aandeel centrale lasten	€ 34.224	€ 43.746	€ 77.168
<b>centrale baten en lasten</b>	<b>€ -17.252</b>	<b>€ 1.681</b>	<b>€ 2.109</b>
<b>Financieel resultaat wijkgemeente</b>	<b>€ -12.860</b>	<b>€ -1.969</b>	<b>€ -3.669</b>

## Toelichting wijkbegroting 2024

Samen gemeente zijn betekent ook samen bijdragen in de kosten. U deed dat ruimhartig: Actie Kerkbalans bracht over 2023 meer op dan in het jaar ervoor. We hebben ook de begrote opbrengst 2023 bijna gehaald. Dank!

### Uitgaven

Met Actie Kerkbalans worden kosten van gebouw, onderhoud orgel, organisten, koster, wijkpredikant en de bijdrage aan de landelijke PKN betaald. Daarnaast maakt u daarmee overige uitgaven financieel mogelijk

rond de kerkdiensten, koffiedrinken, openluchtdiensten en andere activiteiten. Dankzij enkele legaten konden we een nieuwe kanselbijbel, liedboeken en een nieuwe pc in de Mirror aanschaffen.

In 2023 moest de thermostaat lager gezet vanwege hoge energiekosten. Voor 2024 geldt dat opnieuw. Vele kosten zullen in 2024 stijgen, vanwege de inflatie. Hopelijk geldt dat ook voor de inkomsten! Er is nu nog een beperkt tekort begroot. Helpt u dat tekort dichten, zodat we samen kerk kunnen blijven?

## Wie zijn de mensen van Bethel?

Ons logo verbeeldt onze missie: Open naar God, elkaar en anderen. We willen, liefdevol en relevant, mensen inspireren om Jezus Christus te volgen. Daarom werken meerdere gemeenteleden elders in de zending, geholpen door hun thuisfrontcommissies. Dichtbij ondersteunen we Inloophuis Het Lindenhuis en de Voedselbank, en we zijn betrokken bij de jonge gemeente van Arabisch sprekende christenen (Daar Al Amal). Voor het Lyceumkwartier organiseren wij inloopmomenten en speciale diensten. We evangeliseren via de Vakantie-BijbelClub en de Alphacursus, maar vooral: door in ons dagelijks leven te laten zien aan de medemens dat we christen willen zijn.

Voor ons staat de eredienst centraal, want geloven doe je samen. Elke zondag komen circa 350 mensen, jong en oud, in de Nieuwe Kerk bijeen, om 10.00 en 17.00 uur. Dan zingen en lezen we uit de Bijbel en helpt de predikant ons om God beter te leren kennen. En we bidden om contact met God te krijgen. Regelmatig drinken we ook koffie na afloop van de kerkdienst om de onderlinge contacten te versterken. Wie niet naar de kerk kan komen,

kan online de kerkdienst volgen en krijgt daarvoor desgewenst een liturgie thuisbezorgd.

Onze wijkgemeente organiseert activiteiten voor jong en oud, waaronder een gemeenteweekend. Omdat we veel jongeren hebben, zijn er per leeftijdsgroep voor hen specifieke activiteiten. Ouderen worden bezocht door leden van de Hervormde Vrouwendiensten, een seniorenpredikant en twee ouderlingen. En er zijn regelmatig ontmoetingen tussen oudere en jongere gemeenteleden, waarin zij hun geloofsbeleving met elkaar kunnen delen. We stimuleren alle gemeenteleden, ook jongeren, om zich

actief in te zetten in onze gemeente en betrekken hen bij bijvoorbeeld acties en kerkdiensten.

Vele handen maken immers licht werk!



[www.bethelzeist.nl](http://www.bethelzeist.nl)



Predikant

ds. W.J. van Schaik  
Prof. Sproncklaan 50, 3705 AD Zeist  
tel. 06 412 122 87 / j.vanschaik@pgzeist.nl

Scriba

mw. M.H. van Eck  
Sanatoriumlaan 14A, 3705 AP Zeist,  
tel. 030-695 38 56  
scriba.bethel@pgzeist.nl

Nieuwe Kerk  
Koster

Boulevard 2a, 3707 BM Zeist  
G. Verweij, tel. 06 241 922 70



Protestantse Gemeente  
Zeist

Dit is een gezamenlijke uitgave van de kerk en de diaconie.



Vragen over Kerkbalans? Bel naar het kerkelijk bureau (030) 692 03 00 of mail naar hkb@pgzeist.nl

Vragen over de Diaconie? Bel naar het diaconale bureau 06 428 920 94 of mail naar diaconie@pgzeist.nl

[www.pgzeist.nl](http://www.pgzeist.nl)

Eindredactie: Daniëla Postma,  
Jouw Leven in een Boek  
Cover & vormgeving: Manschot Grafimedia



Geef vandaag  
voor de kerk  
van morgen!

2024  
50 jaar  
Actie  
**Kerkbalans**





# Gods zegen wordt weerspiegeld in het gewone leven

"Het enige wat je naar de kerk hoeft mee te nemen, is jezelf. Dan ga je nooit met lege handen naar huis." Deze uitspraak van Miskotte kwam dit jaar in de preken van verschillende predikanten terug. Jezelf meenemen, tevoorschijn komen bij elkaar. We verlangen ernaar: als leerling van Jezus groeien in geloof en gemeenschap. En het brengt ons in verlegenheid. We leven zo individualistisch en vluchtig. We kunnen niet anders dan tekortschieten.



Toch leggen we de lat vaak hoog in de kerk. Dat perfectionisme werd dit jaar mooi doorbroken, toen Bethel als vanouds een Openluchtviering in de boomgaard wilde houden. Onverwacht regende het heel hard. Onze plannen vielen in het water - en in Gods handen. We moesten improviseren. Circa 150 mensen - die op de fiets weer en wind hadden getrotseerd - zaten tussen appelkistjes in de fruitschuur. Alles wat nodig was om God te loven, was aanwezig.

Zulke momenten doen ons beseffen: het vertrouwen van God in ons gaat aan ons eigen doen en laten vooraf, al voordat we worden geboren. Zijn zegen mochten we eveneens ervaren tijdens onze jaarlijkse

jeugdactie, waarbij jongeren geld ophaalden voor Bartimeüs. Zijn zegen is er, als gemeenteleden weer wekenlang voor een gezin met een pasgeboren baby gaan koken.

**Buitengewoon gewoon**  
Dankzij corona beseffen we hoe bijzonder dit 'gewone' is: elkaar ontmoeten, samen zingen, bidden, troosten. Dat plezier spreken we zelden hardop uit. Maar ik zie het weerspiegelen in allerlei initiatieven - zoals de kring rond het bijbelboek Ezra geënt op het Joodse 'leren'.

Voor jongeren waren de beperkende coronamaatregelen extra zwaar. Dat stelde ons voor een uitdaging. Hoe zorgen wij dat jongeren zich



betrokken voelen bij onze kerk? Vertrouwen wij taken aan hen toe, mogen zij dan fouten maken? Of nemen wij de kerk daarvoor te serieus?

In onze liturgie is een mooie, verwachtingsvolle gerichtheid op wat van Godswege naar ons toekomt. Tegelijk lijkt er soms weinig ruimte tijdens kerkdiensten om even te lachen - zoals we wel doen in ons 'gewone' leven. Toch hebben we het ervaren in de fruitschuur: de ontmoeting tussen hemel en aarde kan ook ongeregisserd plaatsvinden - zodra wij plaats maken voor Gods aanwezigheid in ons midden.

'Neem jezelf mee naar de kerk en je komt niet met lege handen thuis.' Als gemeente en als mens worden we opgeroepen om samen woorden en gebaren te vinden voor wat we geloven én om te leven vanuit dat geloof, God, onze naaste en onszelf tot zegen. Doet u mee?

Ds. Jasper van Schaik



## Actie Diaconale Bijdrage 2024

Helpen: plaatselijk, landelijk en wereldwijd

Ook dit jaar doet de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist een beroep op uw vrijgevigheid en vertrouwt erop dat u ons werk wilt blijven steunen. We hopen dat onze naaste dichtbij én ver weg een plekje in uw hart heeft. Dankzij uw bijdrage zullen we door kunnen gaan met het helpen van onze naasten, waar ook ter wereld!

Hieronder ziet u in een grafiek weergegeven waaraan uw gift voor de Actie Diaconale Bijdrage voor 2024 zal worden besteed.

De opletende lezer zal het ongetwijfeld opvallen: als u de percentages in deze grafiek bij elkaar optelt is het totaal hoger dan 100%. Dat betekent concreet dat de Diaconie meer uitgeeft dan er ontvangen wordt. Voor 2024 is er een negatief resultaat begroot van € 170.200. Dat houdt dus in dat we langzaam maar zeker interen op onze reserves en in de toekomst misschien lastige keuzes moeten maken welke projecten we niet langer kunnen steunen. Hopelijk kunt u dat moment helpen uitstellen door in 2024 weer ruimhartig te geven.

### Wat doen we met iedere ontvangen euro?



Het grootste deel van iedere ontvangen euro gaat naar diaconaal werk in Zeist (59%). Totaal draagt de Diaconie € 207.000 bij aan plaatselijke hulpverlening. Hieronder ziet u een uitsplitsing van dat bedrag.

Individuele ondersteuning	10.000
Ouderenwerk tehuizen	14.000
Bijdrage vakantiekosten	2.500
Bijdrage bezoekwerk in de wijken	15.000
Timon	45.000
Wijkloophuizen	84.000
Extra budget wijkdiaconieën	14.000
Schuldhelpmaatje	5.000
Samen Oplopen	3.000
Overig (o.a. ondersteuning initiatieven gemeenteleden)	14.500

Wat is het fijn als mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daar wil je toch ook aan geven?

De Diaconie dankt u voor uw toezegging!



## Plaatselijk

De wijkloophuizen zijn het diaconale uitvoeringsorgaan in de wijken. Hier worden mensen opgevangen met een hartelijk woord, een kop warme koffie of een maaltijd. Ook wordt er tijd gemaakt om de bezoekers te helpen met hun vragen of er voor te zorgen dat ze bij de juiste hulpverleners terecht komen. De wijkloophuizen worden, onder de verantwoording van een professionele coördinator, gerund door vrijwilligers.



## Landelijk

De diaconie steunt vanouds Timon, een organisatie die helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien van kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezin, zodat zij weer hoop, herstel en perspectief krijgen.



## Wereldwijd

Als er waar ook ter wereld een ramp plaatsvindt probeert de Diaconie financieel bij te springen. Soms door middel van het organiseren van een collecte binnen alle wijken van de Protestantse Gemeente in Zeist en de opbrengst van deze collecte royaal af te ronden naar boven of zelfs te verdubbelen. En soms door het geven van giften aan mooie projecten die een beroep op de Diaconie doen.



Protestantse Gemeente Zeist

Actie Kerkbalans en Diaconale Bijdrage:

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we nu én in de komende jaren in staat zijn om het goede nieuws van Gods liefde te blijven doorgeven aan iedereen die ervoor openstaat.



Kerkelijk Bureau & Diaconie  
Kerkelijk Centrum Zeist-West • De Clomp 3302, 3704 KB Zeist

Openingstijden  
Kerkelijk Bureau woensdag en donderdag van 9.00-12.00 uur  
Diaconie maandag en donderdag van 9.00-12.00 uur